

**Κάλεσμα της Παγκόσμιας Συνέλευσης των
Κοινωνικών Κινήματων: Γενική κινητοποίηση στις
20 Μαρτίου 2011 για να υποστηρίξουμε την
επαναστατική διαδικασία στις αραβικές χώρες!**

Μετά από τα συγκεκριμένα προχωρήματα και τις νίκες στη Λατινική Αμερική στα τελευταία χρόνια, σήμερα είναι στον αραβικό κόσμο που φυσάει άνεμος ελευθερίας και ελπίδας. Η τυνησιακή επανάσταση δεν ανάτρεψε μόνο έναν αιμοσταγή δικτάτορα, έδειξε και το δρόμο για έναν άλλο κόσμο απαλλαγμένο από καταπίεση και εκμετάλλευση. Ο ένας μετά τον άλλο, οι αραβικοί λαοί βάζουν τέλος στη λογική του φόβου και ξαναπαίρνουν στα χέρια τους τις τύχες τους εισβάλλοντας στη πολιτική σκηνή.

Σύμβολο ελευθερίας, αξιοπρέπειας και κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους τους λαούς, αυτή η επαναστατική διαδικασία ελπίζουμε να απλωθεί και πέρα από τον αραβικό κόσμο. Όμως, η ιστορία μας δίδαξε να μην υποτιμάμε ποτέ τις δυνάμεις του κεφαλαίου. Μέρα με τη μέρα, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, αλλά και οι εσωτερικές αντιδραστικές δυνάμεις, οργανώνονται για να κοντράρουν αυτό το κίνημα χειραφέτησης και για να ανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης. Χρησιμοποιούν όλα τα μέσα στη διάθεσή τους για να μην πετύχουν ή να μην βαθύνουν αυτά τα κινήματα. Και οι καπιταλιστές διαθέτουν πολύ ισχυρά μέσα: ελέγχουν όλες τις τράπεζες, τα ΜΜΕ και την οικονομική εξουσία.

Απέναντι σε αυτή τη διαρκή και οργανωμένη απειλή, απέναντι σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό, οι λαοί δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να αλληλοϋποστηριχτούν και να παλέψουν μαζί. Σήμερα, οι αραβικοί λαοί έχουν κατεπειγόντως ανάγκη από την ενεργό υποστήριξή μας. Ποιος δεν έχει ακούσει αυτή την έκκληση για βοήθεια και αλληλεγγύη;

Η Συνέλευση των Κοινωνικών Κινήματων (ΣΚΚ), που έγινε στις 10 Φεβρουαρίου στη διάρκεια του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ 2011 στο Ντακάρ, καλεί τις λαϊκές δυνάμεις και συλλογικότητες όλων των χωρών να αναπτύξουν στις 20 Μαρτίου 2011 δράσεις κινητοποίησης συντονισμένες σε παγκόσμιο επίπεδο, για να υποστηρίξουν την επαναστατική διαδικασία στον αραβικό κόσμο.

Κοινωνικά κινήματα όλου του κόσμου, στις 20 Μαρτίου 2011, να δώσουμε το παρόν στο ραντεβού με τους αραβικούς λαούς που ξεσηκώνονται σήμερα για να διεκδικήσουν αληθινή δημοκρατία και να οικοδομήσουν μια λαϊκή εξουσία.

Κοινωνικά κινήματα όλου του κόσμου, στις 20 Μαρτίου 2011, να κινητοποιηθούμε μαζικά για να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα στους ισχυρούς αυτού του κόσμου: σήμερα, όπως μας το έδειξαν οι λαοί της Τυνησίας και της Αιγύπτου, οι λαοί του Νότου και του Βορρά δεν θέλουν πια να πληρώνουν για τη κρίση τους και είναι έτοιμοι να ξαναπάρουν τις τύχες στα χέρια τους για να προχωρήσουν προς τη κοινωνική δικαιοσύνη και το σεβασμό των δικαιωμάτων της φύσης.

Κοινωνικά κινήματα ολάκερου του κόσμου, να κάνουμε έτσι ώστε η 20^η Μαρτίου 2001 να γίνει το σύμβολο και η απαρχή της ανάκτησης της λαϊκής κυριαρχίας που έχει κατασχεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από τις καπιταλιστικές δυνάμεις.

Περισσότερες πληροφορίες: Fathi Chamkhi: fatcham@yahoo.fr