

Ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Επιτροπής ενάντια στο Χρέος

Στην παρούσα ιστορικών διαστάσεων επίθεση του κεφαλαίου ενάντια στην εργασία, στους μισθωτούς, στις γυναίκες, στους νέους αλλά και σε όλη τη κοινωνία, το ζήτημα του δημόσιου χρέους παίζει –όχι άδικα- τον κεντρικό πρωταγωνιστικό ρόλο. Πράγματι, είναι στο όνομα του χρέους και της αντιμετώπισής του που «δικαιολογούνται» όχι μόνο όλες οι πρωτοφανείς περικοπές μισθών, συντάξεων και επιδομάτων ανεργίας αλλά και η ουσιαστική διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, η μεθοδικά προγραμματισμένη κατάρρευση και ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, η έκρηξη των τιμών των βασικών καταναλωτικών αγαθών σαν αποτέλεσμα των απαντών αυξήσεων του ΦΠΑ, οι μαζικές απολύσεις, η πλήρης εγκατάλειψη και επιδείνωση του περιβαλλοντικού και κλιματικού προβλήματος, η ακραία ελαστικοποίηση του εργαζομένου, η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας που μεταβάλλεται σε αληθινή ζούγκλα, η κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων, η άρνηση των πιο στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών... η υπονόμευση ακόμα και της ίδιας της (αστικής) κοινοβουλευτικής δημοκρατίας...

Πρόκειται για έναν ανήκουστο εκβιασμό που ασκούν οι (ελάχιστοι) υπεύθυνοι της κρίσης στα αμέτρητα, και εντελώς αθώα και αμέτοχα, θύματα αυτής της κρίσης! Έναν εκβιασμό που είναι ανήκουστος επειδή στοχεύει να ενοχοποιήσει τους αθώους ώστε να τους κάνει να δεχτούν να πληρώσουν για ένα έγκλημα στο οποίο όχι μόνο δεν έχουν τη παραμικρή ανάμειξη, αλλά και που διαπράχθηκε, αποκλειστικά και μόνον, εναντίον τους!

Ωστόσο, οι πάντες γνωρίζουν πολύ καλά τι και ποιοι ευθύνονται για το διογκωμένο δημόσιο χρέος: οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές των δεξιών και σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών, που όχι μόνο επιτρέπουν αλλά και ενθαρρύνουν, επιβραβεύουν και νομιμοποιούν τους έχοντες και κατέχοντες να μην πληρώνουν φόρους! Με τα δημόσια έσοδα να μειώνονται απελπιστικά, δεν είναι λοιπόν παράδοξο ότι τα ελλείμματα διογκώνονται και τροφοδοτούν ένα δημόσιο χρέος σε συνεχή άνοδο. Μια άνοδο που είδαμε να παίρνει τρομακτικές διαστάσεις με το ξέσπασμα της τελευταίας καπιταλιστικής κρίσης, που είναι όμως κι αυτή γέννημα θρέμμα της ίδιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής.

Το μεγάλο κεφάλαιο και οι εύπορες τάξεις δεν κερδίζουν όμως μόνο μια φορά σε βάρος όλης της υπόλοιπης κοινωνίας. Κερδίζουν και άλλη μια καθώς το δημόσιο χρέος, που οι ίδιοι δημιούργησαν, αποδεικνύεται πηγή πρόσθετου εύκολου πλουτισμού τους: η φορολογική πολιτική των νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων τους επιτρέπει να επενδύουν τα

υπερκέρδη τους στην αγορά των περίφημων κρατικών ομολόγων και να θησαυρίζουν με τα εξωφρενικά υψηλά επιτόκιά τους, με τα οποία το Κράτος ευελπιστεί να χρηματοδοτήσει το χρέος του. ***Να λοιπόν γιατί το δημόσιο χρέος και η αποπληρωμή του είναι ένας μηχανισμός μεταφοράς εισοδημάτων από τους «από κάτω» στους «από πάνω», δηλαδή ένα βασικό εργαλείο για τη δραστική αναδιανομή του πλούτου υπέρ των ήδη πλούσιων που γίνονται πλουσιότεροι και σε βάρος των μισθωτών και των λαϊκών τάξεων που γίνονται φτωχότεροι!***

Αυτή η ληστεία του αιώνα πρέπει όμως να σταματήσει! Και για να σταματήσει δεν υπάρχει παρά μια προοπτική: να διαμορφώσουμε όλοι μαζί, ενωτικά και χωρίς αποκλεισμούς, εκείνο το κοινωνικό και πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων που δεν θα αφήνει στη σημερινή άρχουσα τάξη και στους διεθνείς συμμάχους της κανένα περιθώριο να συνεχίσουν την ίδια απάνθρωπη και βάρβαρη πολιτική.

Η δημιουργία της Επιτροπής ενάντια στο Χρέος είναι ένα πρώτο μικρό αλλά αποφασιστικό βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση. Για να πετύχουμε στο κοινό στόχο μας, θα πρέπει όμως να ακολουθήσουν πολλά ακόμα βήματα. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και –τουλάχιστον- σε όλη την Ευρώπη, επειδή το πρόβλημα είναι κοινό και, απέναντι σε ένα ενωμένο και συντονισμένο διεθνή ταξικό εχθρό, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο από κοινού με ένα μαζικό διεθνές κίνημα αμφισβήτησης και ακύρωσης του χρέους τόσο στο Νότο όσο –πια- και στο Βορρά. Από αυτή την άποψη, η στενή συνεργασία της ελληνικής Επιτροπής ενάντια στο Χρέος με τη CADTM (Επιτροπή για την Ακύρωση του Χρέους του Τρίτου Κόσμου), που εδώ και 20 χρόνια αγωνίζεται σε όλο το πλανήτη για να απαλλάξει τη πάμφτωχη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων από το βραχνά του χρέους που τους καταδικάζει στην υπανάπτυξη και στην εξαθλίωση, σηματοδοτεί την πρόθεσή της να συμβάλει ενεργά στη δημιουργία ενός μαζικού και ριζοσπαστικού διεθνούς κινήματος ενάντια στο χρέος στα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη. Ενός κινήματος που ναι μεν θα μάχεται ενάντια στο χρέος στο Βορρά, αλλά θα βάζει στη πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων του και την έμπρακτη αλληλεγγύη στους λαούς του Τρίτου Κόσμου που παλεύουν εδώ και δεκαετίες ενάντια στο χρέος στο Νότο.

Πρώτος στόχος της Επιτροπής πρέπει λοιπόν να είναι η καταπολέμηση της καθημερινής προπαγάνδας ότι το χρέος είναι κάτι σαν «φυσικό φαινόμενο», ότι είναι ταμπού και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Εμείς πιστεύουμε όχι μόνο το αντίθετο, αλλά και ότι η αμφισβήτηση του χρέους αποτελεί την αρχή της απαλλαγής της κοινωνίας από αυτό το βραχνά. Αυτό σημαίνει κάτι πολύ απλό και συνάμα στοιχειωδώς δημοκρατικό: ***ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα αλλά και καθήκον να απομυθοποιήσουν και να ελέγξουν αυτό το χρέος, να το «ξεσκονίσουν» ερευνώντας σε βάθος από πού προέρχεται, τι χρηματοδότησε, ποιοι το***

δημιούργησαν και ποιοι κερδίζουν από αυτό. Με άλλα λόγια, πού πήγαν όλα αυτά τα τεράστια ποσά και τι σκοπούς εξυπηρέτησαν, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και ποιοι πρέπει να πληρώσουν για αυτό. Κι αυτό επειδή κανείς άλλος εκτός από τους πολίτες δεν έχει το δικαίωμα και συνάμα το καθήκον να αποφασίζει για το παρόν και το μέλλον τους!

Δεν έχουμε την παραμικρή αμφιβολία ότι οι αποκαλύψεις που υπόσχεται αυτός ο έλεγχος του χρέους από τους κινητοποιημένους πολίτες (audit), θα συμβάλουν αποφασιστικά στη λαϊκή κινητοποίηση που θα οδηγήσει στη δημιουργία μαζικού κινήματος που θα κάνει σημαία του το αίτημα να ακυρωθεί τουλάχιστον το τμήμα του χρέους που θα έχει αποδειχθεί άνομο, προκλητικό και σκανδαλώδες. Και αν κρίνουμε από τα λίγα που με το σταγονόμετρο μας αφήνουν να γνωρίσουμε μέσα από τη χιονοστιβάδα των σκανδάλων που έρχονται τώρα στο φως της δημοσιότητας, αυτό το άνομο χρέος κινδυνεύει στη χώρα μας να είναι τεράστιο...

Σε στενή λοιπόν συνεργασία με την Επιτροπή για την Ακύρωση του Χρέους του Τρίτου Κόσμου (CADTM), η ελληνική Επιτροπή ενάντια στο Χρέος φιλοδοξεί να συμβάλει ενεργά, μαζί με άλλα κοινωνικά κινήματα, στη δημιουργία ενός μαζικού κινήματος μέσα και έξω από τη χώρα μας που, με το σύνθημα «δεν πληρώνουμε τη κρίση σας», παλεύει ενάντια στο χρέος και στις αιτίες της παρούσας κρίσης.

Όσοι και όσες εκτιμούν ότι συμφωνούν με τις βασικές αρχές της παραπάνω διακήρυξης, καλούνται να μεταφράσουν αυτή τη συμφωνία τους σε αγωνιστική συνεργασία πυκνώνοντας τις γραμμές της.